

22-06-2014



## *Dag 38*

---

Idag skulle matte och husse åka och handla innan jag fick gå ut, och matte behöver gå en liten promenad också säger de.

---

När de kommer hem har vi en mysig fikastund ute på verandan alla 3.

Jag tar lite småpromenader emellanåt.

Sén säger matte att det inte blir någon mer sol och går in, och att husse gick efter.

Efter en stund gick jag in och puffade ut husse och satte mig själv bredvid på mattes stol, sén satt vi där och myste en lång stund, han och jag.

"du och jag tror jag det" sa han.

Men matte hade fel, solen kom tillbaka, och matte också.

Det var väldigt mycket fåglar som kvittrade och jag tog promenader åt olika håll i skogen.

När jag smög iväg och spanade på en koltrast kom plötsligt "bambi" rakt mot verandan där matte och husse satt och frågade något.

Husse går in och hämtade en jättestor hård brödskiva och delar upp i bitar.

"bambi" går runt mot brödbitarna och

går rakt mot mig, jag springer till  
matte och husse.

Det där är "bambi" säger husse, hon  
har funnits här sedan hon var liten,  
hon tillhör familjen säger han.

Jag smyger fram en bit när hon äter  
av brödet och plötsligt tittar hon upp  
spänt på mig.

När husse presenterat mig för  
"bambi" och vi tittat på varandra en  
stund tar jag en promenad in i skogen  
igen medan "bambi" äter klart.

Nu missade husse att ta en bild på oss när vi blev presenterade så vi får sätta in en bild på henne när hon var liten istället.

24-06-2014



## *Dag 40*

---

Idag kom jag hem med en fin fågel i munnen när matte var ensam hemma och frågade om jag fick komma in.

---

Du kommer inte in med den så hon.

---

Jag gick och la undan den (säg inget till matte men jag har ett litet fint förråd under verandan på baksidan med flera olika delikatesser)

För när hon tittade ut igen så hade jag ingen fågel och fick komma in.

Sén kom husse hem och vi tog en fika på verandan.

Jag tog några promenader i skogen, under fågelstället och sén smög jag ner en bit på tomten.

Efter ett par minuter kom jag

uppskuttande (bilden) med ett nytt  
fint byte (mus) som jag gick under  
verandan med.

När jag sedan ätit min gourmet  
middag inne sov jag ganska bra i  
soffan hos husse.

Idag fick jag brev från svenska  
kennelklubben att jag blivit  
registrerad att det här är mitt hem.

Så nu har jag det på papper.



27-06-2014



## *Dag 43*

---

Idag när husse kom hem gick inte jag direkt hem och åt välkomnande honom som jag brukar göra, fast han gick ut och ropade, jag var ju fullt

---

upptagen med att uppfostra en mus,  
han var lite busig.

Jag brukar inte äta upp mössen så ofta  
eftersom jag uppfostrat husse att ge  
mig god mat inne.

Matte och jag hade en diskussion  
tidigare idag om vad jag får göra och  
inte göra när vi är ensamma hemma.

Hon tyckte exempelvis inte att jag får  
bita henne lite för att få upp henne ur  
sängen när klockan har hunnit bli  
06:00 !!

En av mina favorit platser är ju som jag sagt tidigare den mjuka fönster platsen som husse gjorde åt mig med utsikt över grusvägen.

Men förutom att ligga hos husse eller matte i soffan så är nog den platsen som jag hittat på alldeles själv i burspråket med jättefin utsikt bäst  
(bilden)

28-06-2014



## *Dag 44*

---

Idag kom jag ut redan 09:00

---

Var ute i naturen runt huset och  
upptäckte nya platser, man behöver  
inte röra sig mot bebyggt område eller

---

vägar här när det finns så mycket skog och natur runt huset att undetsöka.

Plötsligt börjar ett gäng skator terrorisera mig inne i skogen.

Husse såg mig inifrån när jag kom rusande som en skottspole.

Han öppnade dörren och släppte in mig och gick ut och sa till dem "ni ska akta er för att bråka med Kalle"

De blev nog bra rädda.

Efter 2 minuter gick jag ut igen och

fortsatte undsökningarna.

Helt plötsligt pratar matte genom  
glasdörren när jag var där ute.

Vem pratar du med sa husse, jag  
undrar varför fåglarna pratar så  
mycket sa matte, det är mamma  
hackspett som pratar med sin unge  
säger husse, var är den då säger matte,

Det är det hon inte vet säger husse,  
(den sitter ju på tallekvisten där borta  
och väntar på att bli matad)

---

Sén visade jag husse några bra ställen  
och min klätterkonst när han var ute.

---



---

När vi sedan gått in och ätit tog jag en  
tupplur i soffan med husse.

---





29/06/2014



## *DAG 45*

---

Husse och jag gick ut tidigt, trots att det inte var soligt var det mysigt när husse satt i solstolen och jag hoppade upp och la mig i knät, sén låg vi där

---

och njöt av den tidiga skogsluften och lyssnade på alla fåglar.

Sedan tog jag en promenad upp i den fina skogen på berget.

När husse hade gått in efter ett bra tag och tittade ut ett par gånger så låg jag i solstolen och tittade in i skogen.

När jag sedan vid 13:30 tiden gick in eftersom matte och husse skulle handla kom det in en annan katt under min veranda, jag reste ragg men husse gick ut och jagade bort den.

30-06-2014



## *Dag 46*

---

Måndagsmorgon och husse har semester så vi ska gå ut tidigt igen.

---

Lillhacke är redan uppe och äter frukost med småfåglarna, han kan äta

---

själv nu när inte mamma är där och  
matar honom.

Bilden bredvid Lillhacke skuttar jag  
ner för berget när nötskrikorna  
började föra ett fruktansvärt liv när  
jag gick nära deras bo.

Sén kommer jag med ett av dagens  
byten.



01-07-2014



## *Dag 47*

Dagens första byte tog nog 2 minuter  
att fånga idag (en orm) under  
fågelmattstället, husse såg och hade väl  
inga synpunkter på men mitt sista

byte för dagen som jag fångade på baksidan hade inte vett att hålla käften.

När husse kom ut för att se vad det var för liv här ute försökte jag snabbt gömma den under en stol bakom några bunkar.

När han flyttade på bunkra för att se vad jag fångat skämdes jag faktiskt lite och försökte först titta åt andra hållet men det var för sent (bilden), (Lillhacke) fast inte den som jag

brukar titta på när han åtar på  
fågelmattstället, det här var en annan  
Lillhacke.

Här kommer en bild på den öppnare  
nederdelen av min tomt.



02-07-2014



## *Dag 48*

---

Idag hade vi en solig fin förmiddag.

---

Här tar jag siesta i skuggan under björken framför verandan, till höger är utsikten till höger från verandan.

---



Sedan smög jag iväg runt knuten, när  
husse kom efter fick  
jag ett sprallryck och  
kastade mig upp  
för 3 st björkar,  
husse hann inte med  
att fota.



Sén tog husse och jag en  
skogspromenad.



---

Jag visade honom våran sagostig som  
går ner längs våran tomtgräns.

---



03/07/2014



## *Dag 49*

---

Idag var det inte så soligt men vi hade en mysig tidig stund på verandan.

---

Jag kröp upp och la mig i husses knä i solstolen och gav honom en puss och

---

visade tydligt att han skulle klappa mig på huvudet så jag skulle känna mig omtyckt och njuta av den tidiga skogsluften.

Sén efter halva dagen fick jag gå in för husse skulle såga ner 2 ganska stora granar och tyckte inte att jag skulle vara ute när han höll på med motorsågen.

04-07-2014



## *Dag 50*

---

Jättefin morgon, tog ett varv runt  
huset och kom med mitt första byte  
inom 5 minuter (liten mus, har börjat  
knapra på dem lite nu).

---

05/07/2014



## *Dag 51*

---

Idag hade jag en riktigt lång solig heldag i naturen, minst 8 timmar.

---

När jag kommit in och ätit middag somnade jag som en stock.

---

06-07-2014



## *Dag 52*

---

En till solig heldag, ett favoritställe är sagostigen med alla mossbeklädda stenar och natur, tog en fågel där idag.

---

På eftermiddagen slocknade jag ett tag i skuggan vid veden.

När jag kom in vid halv fem tiden var jag om möjligt ännu tröttare än igår.

Slocknade i burspråket och höll till och med på att missa middagen eftersom jag varken hörde eller märkte när husse gjorde iordning den.





07/07/2014



## *Dag 53*

---

Ännu en solig fin dag, fångade en koppaorm uppe på kullen som jag åt upp.

---

---

08-07-2014



## *Dag 54*

---

Idag höll jag på få värmeslag.

---

När husse och jag gick ut tidigt tog jag en tur till sagostigen.

---

Husse började efter ett par timmar ta

---

bort resten av det höga gräset.

När han sedan gått in och tittade ut på verandan straxt före 01:00 låg jag där.

När han öppnade dörren staplade jag in några steg och slängde mig raklång på mattan helt utslagen.

Husse satte på aircondition och jag fick vila lite.

Men när jag vilat en timme i lite svalare luft var jag fit for fight för att ta en till tur ut.

09/07/2014



## *Dag 55*

Har idag förstått det att det är bättre i den här värmen att ligga på andra sidan i skuggan där det fläktar. Där kan jag hålla koll både på våran

grusväg och grusvägen nere i dalen  
vilka som kommer ut.



10-07-2014



## *Dag 56*

---

Föreslog för matte som är så känslig för värmen att hon också skulle prova det här men det gick inte hem.

---

Gjorde lite nytta också, var uppe en

---

hel del i skogen på berget, här är ett  
av mina byten för dagen, en liten  
koppaorm.



11-07-2014



## *Dag 57*

---

Idag när husse satt på verandan  
trodde han att han hörde mig prassla i  
blåbärsriset, jag var visserligen i  
närheten men när han gick fram för

---



att titta stod helt plötsligt "bambi" en meter ifrån.

"Hej, vill du ha en knäckebröd skiva till mellanmål" frågade han, och det ville hon.

Sén när hon ätit gick hon bort i blåbärsriset på våran tomt och tog en middagslur.

När hon sovit klart ville hon ha en liten bit till, sén gick hon in i skogen och kom snart tillbaka igen för att visa upp sitt lilla kid.



Jag lurade husse idag.

När husse och matte var inne satt jag vid den upphaspade dörren och jamade ynkligt.

När husse kom och såg mig sitta där och att jag inte hade något med mig tänkte han "varför klättrar han inte in genom det öppna badrumsfönstret" men öppnade dörren och då gjorde jag en hastig rörelse bakom dörren och lyckades få in musen som jag gömt där innan husse hann reagera.

12-07-2014



## *Dag 58*

---

När husse gick ut tidigt idag och gick tillbaka till bakdörren så upptäckte han att jag lagt en mus på stigen framför verandan.

---

Sén hade vi en lugn stund på verandan, jag tog några promenader till skogen och sagostigen.

När husse sén var inne hörde han att det blev ett fruktansvärt liv på nötskrikorna.

När han öppnade dörren kom jag i full galopp från deras håll.

Vad sa nötskrikorna till dig, frågade han.

Ska jag säga alla fula orden också, frågade jag.

Nej, sa han.

I så fall sa dom inget, sa jag.

Senare satt jag vid ytterdörren och pep.

Husse kommer och frågar, sitter du här och piper fast badrumsfönstret är öppet.

Ja, sa jag ynkligt.

Lovar du på heder och samvete att du inte har något med dig.

Jag svarade inte på den frågan men han släppte in mig ändå.

När jag sedan gått in för dagen kom "bambi" till bakdörren och frågade om hon kunde få lite hårt bröd, det fick hon.



13-07-2014



## *Dag 59*

---

Gråmulen dag för första gången på länge, idag blir det väl inte mycket att skriva om.

---

2 sekunder efter att jag gått ut hittade

---

jag en ganska stor orm, och den har nästan lika fint mönster på ryggen som jag har på svansen.

Nu börjar den väsa massor och göra utfall mot mig, (passa dig) sa ja, jag är mycket snabbare än dig och jag har sylvassa saker i den här tassen.

Husse blev jättearg av någon anledning och försökte mota bort mig från ormen, men det var den stroppen som började och jag ska nog ge honom.



Då tog husse tag i nackskinnet och bar in mig.

Enligt min uppfattning borde han tagit nackskinnet på stroppen och lyft in honom.

Ja, ja, det var den morgonpromen, 4 sekunder.

När jag var inne sa matte "jo, det är alldeles sant, man får inte slåss med huggormar, även om det är dom som börjar".

Efter ett par timmar när solen började

titta fram fick jag gå ut igen, med husse i bakhasorna eftersom han förstod att jag skulle kolla om stroppen var kvar, men han hade rymt.

Något rörde sig vid verandan och jag hoppade dit, en liten ödla.

Husse följde med mig på ett par skogs promenader, det är kul när han är med.

Sén gick jag in på en egen skogspromenad, kom tillbaka efter

2 minuter med en skogsmus som jag  
frågade husse 3 gånger om jag fick ta  
in, tvärnobben alla gånger.

Sedan tog jag en längre  
skogspromenad.

Efter ett tag hörde husse något som lät  
som ett kurr bland buskarna långt  
inne i skogen.

Han hade svårt att se mig först när  
han följde ljudet så fort han kunde  
men det var ju bara jag som hade  
hittat stroppen och hade vissa

meningsutbyten med honom.

När husse kom fram reste sig stroppen mot honom och sa vissa saker till honom också, men han tyckte att vi bara skulle gå iväg från honom!!

Vi gick direkt in, husse tog av mitt halsband och skulle ge mig mina välkommen in godisar.

Jag vill inte ha dom nu, sa jag, klockan är bara 14:00, men han övertalade mig.

14-07-2014



*Dag 60 Idag ska jag stanna inne*

---

sa matte, på grund av det som hände

---

igår. Husse har kollat mig och mina

---

tassar och fråga, inga ömma punkter,

---

svullnad, hugg. Svar 1 nej 2 nej 3 nej.

---

15-07-2014



## *Dag 61*

---

När husse och jag skulle gå ut idag  
frågade matte om jag lovade på heder  
och samvete att inte uppsöka  
stroppen, vi höll oss först nära

---

verandan och jag tittade till  
fågelmattstället.

Det visade sig bli en väldigt varierad  
dag idag, sol och värme och störtskur.

Sén tog jag en promenad in i skogen.

Jag gick runt och kunde inte låta bli  
att smyga fram och flukta lite om inte  
stroppen var kvar, men det var han  
inte och nu kommer husse och motar  
bort mig.

Hur kunde husse hitta mig när jag  
smög så bra? Han är ganska bra på att

spana också.

Lillhacke som har

ätit mat här hela

dagen drack lite



vatten i fågel badet emellanåt.

Sén kommer jag skuttande runt huset

och ropade på husse att jag fångade

en liten koppaorm idag istället.

Precis när jag kommer fram till husse

går ormen i 2 delar, jag knaprar upp

den (koppaormar är ganska krispiga)

men jag förstår inte hur bakdelen kan



krypa iväg åt andra hållet när jag knaprar upp framdelen.

Jag tog en promenad upp i berget och bestämde mig den här gången att prova grusvägen tillbaka.

Precis när jag går runt berget kommer det en störtskur, husse ropar och jag skuttande glatt hem.

Efter ett tag skiner solen och vi går ut.

Jag tar en ny skogspromenad och sner på sagostigen.

När jag kommer upp kommer en stor

mörk fin fjäril och sätter sig på min rygg, det ser ut som den har vit spets på vingarna, jag gillar inte insekter annars men den får sitta där.

Sedan kommer jag nedskuttande för kullen med min 2:a koppaorm för dagen och visar husse att jag slagit knut på.



---

Sedan kom matte ut och fikade på verandan, det är kul när vi är där allihop och jag visade upp min klätterkonst.

---



När jag sedan tog en till tur började det regna igen, husse ropade och jag sprang hem alldeles sjöblöt, husse sa att han inte kände igen den här kissen för den var ju randig åt andra hållet än Kalle.

Precis när jag kommit in sista gången för dagen kom kurre till verandan för att äta middag.

