

16-07-2014



mulen morgon, solig eftermiddag

Kollade runt alla ställen i området,
fågelmattället, sväng runt huset, in i
skogen och ner sagostigen.

Efter ett par timmar gick jag till husse

på verandan och mös.

Jag la mig nedanför solstolen och efter ett tag frågade husse om jag ville ligga i knät och då kröp jag upp med en gång, man kan ligga och ha ganska bra koll härifrån.

Men efter ett tag kom jag på att man har ännu bättre koll från värmepumpen brevid verandan

(bilden ovan).

Det finns många fina fjärilar här.



17-07-2014



mycket solig dag

När vi gick ut på morgonen stod redan "bambi" där, husse tog med en brödskiva och "bambi" kom skuttande glatt mot husse, hon var väldigt törstig

också i värmen.

Sén gick jag förbi åt det hållet som "bambi" tittar, men det var bara en avledande manöver för det inte husse visste var att jag gick upp på berget och gick åt andra hållet i skogen.



Jag tog nog den längsta promenaden jag gjort här och när jag varit borta flera timmar började husse undra var jag var för jag har aldrig varit borta så länge utan att visa mig så när han gick för att titta efter mig gick han naturligtvis åt fel håll.

Nåja, jag kom tillbaka lite senare när han satt på verandan och fikade.

När han kände på mig sa han "har du fått fästingar på dig, det brukar du inte få" (husse och matte tror inte jag

vet om att han blandar ner ett pulver i min gourmet middag som är väldigt effektivt mot fästingar) så han tog fram fästingbortttagaren och skulle ta bort dem från min päls, men det var ju bara små hårda frökappslar som jag fått från snåret på andra sidan skogen, fast dom såg ut som fästingar.

Här hoppar jag ut genom vårt badrumsfönster och sitter på våran framsida och tittar på grannens hus.



När jag lite senare fångar en stor fin mus med lång svans och klättrade in genom badrumsfönstret med den blev det ju ingen höjdare, dom säger att det är bra att jag fångar möss men jag får inte ta in och visa upp dom inne.

Och nu måste jag stanna inne också när klockan är nästan 16:00 för matte och husse ska åka och handla.

18-07-2014



solig förmiddag mest solig efter

Fint väder igen, hade först svårt att

bestämna vad jag skulle göra, gick

och tittade vänster sida och höger sida

om huset men bestämde till slut att ta

det lugnt och njuta med husse till
fågelsång.

Tog några lugna
promenader och
kollade om berget,

skogen eller

kullen hade

nåt att bjuda på.



Lite senare kom jag till husse med ett fint byte, nötväcka, men husse gillade inte det, jag försökte först att fråga om jag fick ta in den men det var lönlöst.

När han sén
upptäckte att
jag inte hade
dödat den
tyckte han



att vi skulle ge den en chans så han tog in mig en stund.

När jag sedan fick gå ut igen hade

husse tagit bort nötväckan men efter ett tag såg jag var den var, uppe på en björk kvist utanför köksfönstret.

Den såg för eländig ut så jag tänkte klättra upp och ta den igen men det fick jag inte alls göra för husse så jag åkte in igen.

Men när vi varit inne ett tag såg man från köksfönstret att det såg ut som den vaknade upp från chocken och ruskade om fjädrarna och då såg den helt plötsligt fräsch ut och flög iväg.

Sedan var det fritt fram att gå ut igen.

När husse tittade ut senare när klockan var ganska mycket om jag var därute någonstans kom jag precis med ett nytt byte, en mus och nu ville jag ju inte gå in med än gång eftersom jag förstår att jag inte fick ta med den så jag ville knapra upp den först.

När jag sedan kom in och husse tagit av halsbandet trodde han att jag ville ha välkommen in godisar, men jag var inte intresserad alls.

19-07-2014



först mycket soligt sèn lite moln

Tog först med husse så han kunde hjälpa mig att ta lite bilder från "min skog och berg" så kan jag visa lite efterhand, det blir inte lika bra som i

verkligheten men här är andra sidan skogen där man kan se anslagstavlan och brevlådorna.



Till vänster ser man Spantvägen och

Kölvägen.



Och till höger Toftvägen.



När vi var högst upp på berget i skogen stötte vi på "bambi" med kidet, De skuttande ner en bit mot ängen men när vi kom hem var de efter och "bambi" ville ha bröd.

Här frågar kidet vad mamma gör när hon tuggar bröd och till höger smilar kidet i kameran (linslus).



Det kom in lite moln mitt på dagen, vi
hörde lite muller från Västerås
Eskilstuna hållet och senare Enköping.
Det kom plötsligt massa svalor som
lågsniffade ovanför vårt tak.

Man både
hörde och
kände
kraften
från deras



små jetmotorer, fort gick det

Men hit kom bara mera sol sén.

Här är jag in action på ödlejakt.



När jag sedan fångat den och "bambi" började smaska där borta var jag tvungen att titta upp vad som hände.



Lite senare kom jag och ropade ynkligt vid dörren att jag ville komma in och äta, husse såg att jag lagt undan en näbbmus bakom dörren.

När jag ätit och gick ut hade husse tagit näbbmuse, näbbmöss smakar

inte gott för kissar säger husse och vissa arter är dessutom giftiga.

Men nu ska ni höra vad som hände när husse tog en promenad till brevlådan (600 m) och sedan runt i området, när han kom tillbaka och upp på verandan kom nötväckan (han var säker på att det var just den eftersom den hade några igenkännningstecken som t.ex. en liten fjäder som jag vikit tjusigt rakt upp) som jag fångade igår och satte

sig på räcket 1 dm brevid husse.

Han följde med husse och de pratade tills de kom till långsidan, då flög den iväg, jag kanske bör tillägga att husse har en förmåga att ibland tala i bilder med oss djur. Jag glömde berätta en annan sak om husse i morse, när han hörde ett prassel i löven så gick han fram till stigen bakom vedhögen och tittade en lång stund, plötsligt reser sig "bambi" 1/2 meter brevid honom.

20-07-2014



först mulet sén sol hela dagen

Det blev en till sån dag som på bilden.

När jag tog min första runda i skogen

och nästan kommit hem kom en

spillkråka och satte sig i trädet

ovanför mig, dom är väldigt stora,
betydligt större än de
hackspettfamiljer som brukar äta hos
oss.



Här är en
av våra
Fjärilar på
verandan.

När jag var längst ner vid skogskanten
en bit bort där det
är lite risigt hittade
jag en stor benkota.



Lite sénare presenterade jag mig för områdets gammelkatt (Bamse) när han kom nära våran tomt vid sagostigen (vilket säkert de flesta hörde som var ute i området vid 14:30 tiden).

Jag var i alla fall ganska nöjd med min presentation när husse kom efter lite längre bort och sa att jag inte skulle följa efter ut på ängen för han visste nog vem jag var nu, så vi gick tillbaka till verandan.

Bamse



Jag



Det här har blivit
lite av min
favoritplats när
jag kommit in.



21/07/2014



Sol eftermiddag åskskur

Här är en stor stenklippa högst upp på bergsbranten i skogen som är svår att se inifrån skogen men det har kanske varit ett bra riktmärke för sjöinfarten

en gång i tiden, den står riktad precis där vattnet blev djupt direkt.

När vi gick ut på morgonen kom "bambi" direkt upp från sagostigen och ville ha hårt bröd.

Sén satt husse och jag och hade en lugn stund med "bambi" tuggande bredvid.

Efter ett tag tog jag en långpromenad in i skogen på några timmar.

När jag kom tillbaka för att äta var det väl meningen att jag skulle gå ut lite

senare men då började det att mullra
och s n kom det en  skskur.



"bambi"

och kidet

sprang in i

skogen f r

att ta skydd.

22-07-2014



sol hela dagen

Direkt när vi kom ut på morgonen
kommer "bambi" som vill ha bröd.

Hon börjar bli riktigt tiggis nu, hon
kom fram fler gånger till verandan

alldeles framför husse och frågade
efter mera bröd och om han inte gav
henne mera med en gång började hon
gny som kudet när det är hungrig.

Här kommer jag tillbaka från en
skogspromenad och går förbi "bambi"
som vilar i blåbärsriset.



Jag var nere en hel del längst ner vid tomtgränsen för att leta byten och tog igen mig, det är väldigt svalt här i löven bredvid eken.



23-07-2014



sol



en dag med "bambi"

Husse upptäckte ett av mina bästa
svala gömställen med jättefin utsikt
idag, det var bara för att han råkade
se när jag kröp under där, för runt om

ser det inte ut som man kan komma under här, det är bara ifrån bergskanten som jag syns om man vet att jag är där.

När jag gick ut idag var "bambi" nedanför berget vid huset så jag gick ner till henne och kollade bland buskar och ormbunkar.

Efter ett tag kom husse och tittade vad det var som prasslade, då gick jag upp till honom så satt vi ett tag i den mjuka mossan på berget och mös med

"bambi" nedanför.

Lite senare när husse ropade kom jag uppskuttande från sagostigen med en jättestor och tjock koppaorm som levde.

Jag la den en bit från verandan och lekte lite med den sén fick husse den medans jag fortsatte mina äventyr.

Sent på eftermiddagen var jag nere med "bambi" och kidet på ängen utanför tomten.

När husse kom ut och ropade Kalle,

för att han tyckte att det var dags att komma in var det "bambi" och kudet som kom upp till honom, de ville ha bröd så dom, jag hade lite kvar att kolla här nere vid eken och ormbunkar så jag, så det dröjde en stund innan jag kom upp.



