

29/05/2010



Sir Carls dagbok

Hej, jag heter Sir Carl

Fast jag kallas Kalle.

Jag föddes 29/5 2010 och bodde hos en
ung tjej i Stockholm från det jag var

kattunge till 1 ½ år.

När jag var ett år fick jag komma ut på landet i 3 veckor under sommaren.

När jag sedan kom hem till den lilla lägenheten vantrivdes jag.

Jag ville ut och satt vid dörr och fönster och skrek.

Ville inte äta så min matte åkte till veterinären som kom fram till att jag var deprimerad och inte ville bo så där längre utan behövde ett nytt hem på landet.

Hon annonserade och en kvinna (tant Anita 😊) som bor i Italien

(gårdarna heter så där, Betlehem, Jerusalem och Italien) såg annonsen.

Hon hade då förlorat en katt under sommaren och tyckte att eftersom hon bara hade två katter kvar kunde hon ta hand om mig också.

Så jag kom hit aug/sept 2011.

I början var jag rädd för de andra och gömde mig.

Men efter två veckor blev det tvärtom.

Honkatterna blev rädda för mig.

Det blev värre under vintern och det var bråk varje dag.

När det blev vår och sommar blev det bättre när alla kunde vara ute hela dagarna.

Men höst och vinter igen gjorde det ännu värre.

Honkatterna vantrivdes och sökte sig till grannarna.

Min matte ville absolut inte lämna bort mig men våren 2014 blev det

ohållbart.

Katthemmet ställde då upp och tog hand om mig för att jag skulle få ett nytt hem.

Efter ca. 2 1/2 månader kom ett par som skulle titta på katt/katter.

När de berättade att de bodde på skogstomt sa hon på katthemmet.

14/05/2014



Dag 0

Då kan jag rekommendera Sir Carl.

Han som skulle bli min nya husse
kom in till mig och jag överöste
honom med kramar och pussar.

Hon som skulle bli min nya matte kom in och provade om hon, med sin sjukdom kunde lyfta upp mig.

Jag följde snällt med upp och kramade henne.

Sén sa han, vi ska väl titta på de andra katterna också.

Då nöp jag snabbt tag med tänderna på hans hand och sa, ni behöver inte titta på de andra, det är redan klart, jag åker med er.

15/05/2014



Dag 1 i mitt nya hem

Dagen efter, den 15/5 åkte jag till mitt

Med min nya matte och husse

Bilresan på ½ timma tyckte jag inte

var så rolig men när vi kom fram,

vilken natur och utsikt, å va mycket fåglar på nära håll.

Sén gick vi husesyn, husse visade kattlåda och god mat med vatten.

"ja ja, det där får vi ta senare, här finns mycket att kolla.

Första rummet, här har husse gjort i ordning en fin fönsterplats med utsikt över grusinfarten så man kan se vilka som kommer eller åker.

Oj, vad stora bokhyllor med massa skrymslen som är så roligt.

Nästa rum, kattleksaker och ett kattgym, det får vi titta på senare.

Ett stort burspråk med liggdyna och utsikt över dalen och fullt med fåglar utanför fönstret.

Andra sidan, fin fönsterplats med utsikt in i skogen.

Två stora träsoffor med massa skrymslen under, glasdörr som man ser skogen igenom.

Köket, massa skrymslen som man kan kika in i, ett

burspråk till som man ser skogen

igenom och om man hoppar upp på

diskbänken ser man bergknallen på

baksidan.

här finns en trappa upp också, där

står ju en klätterställning, nästan som

den jag hade på katthemmet, och från

den kan man hoppa

till stockräcket som man har utsikt

över storstuga och köket, och från den

kan man komma in i mattes

klädkammare med massa roliga
skrymslen.

Efter den kommer man till en stor
timmersäng med stora skrymslen
under.

På andra sidan fanns en fin
balkongfönsterplats som man kan
sträcka ut sig raklång över.

När jag hade skuttat runt ett par
timmar försökte husse ta kort på mig

när jag var så glad (vilket han inte lyckades så bra med eftersom jag var fullt upptagen några timmar med att överösa matte och husse med kramar och pussar för att de tagit med mig hit.)

Matte säger att hon aldrig varit med om maken till gosig katt.

Man skulle kanske kolla kattgymmet lite nu.

Om man skulle ta och äta lite nu också

Nä, nu lägger jag mig på husse i soffan
och myser och vilar mig.

”Kan du nypa
mig lite så jag
märker m jag
drömmer eller
inte”



Den här dagen blir nått att minnas.

29/05/2014



Dag 14 i mitt nya hem

Firar vi min födelsedag (4 år). Ny rolig leksak med extra god mat. Dagen efter fick jag också ett rolettspel med godis som belöning när man vann.

Dag 16

Satte de på mig ett halsband så att jag skulle få gå ut själv för första gången.

Jag tog det väldigt försiktigt och gick ut någon meter men gick tillbaka till dörröppningen och la mig där.

Likadant dag 17.

02/06/2014



Dag 18

Husse pratar med en barndomsvän som jobbar med djurförsäkringar att hon skall skaffa en åt mig.

När han kommer hem får jag gå ut igen.

Den här gången smyger jag iväg en bit under verandan på framsidan med fågelmatstället.

Därunder kan man se fåglarna på nära håll.

När husse kollade efter en timme var jag kvar där fast lite närmare men 3:e gången han tittade var jag spårlöst borta.

De blev nog lite oroliga även om de

visste att jag lärt mig att när husse gjort mat och serverat till dem själva så fick jag alltid en ½ portion gourmet mat.

Dag 22

Gick jag till samma ställe, husse upptäckte att jag tog en liten tupplur med fågelsång längst in under verandan där ingen såg mig, var ute 7 timmar.

07/06/2014



Dag 23

Först när jag gick ut var det någon som piskade mattor på andra sidan dalen, fy vad rädd jag blev, var har jag hört det där läskiga ljudet förut??

Rusade in och upp och gömde mig på ett säkert ställe.

Sén gick jag till samma ställe som igår men tog även en skogspromenad på andra sidan huset.

När jag kom in efter 5½ timma var det skönt att inta ryggläge mellan husses ben i tv-soffan.



08/06/2014



Dag 24

Samma ställen men provade även stigen ner mot ängen.

Husse och matte säger att jag klättrar bättre än någon annan katt innan.

Vi bor i hyvlat rundtimmerhus, när jag får lite sprall i benen brukar jag klättra upp för de släta timmerstolparna både inne och ute och ute kan jag även klättra upp för väggen.

När jag hoppade in 3:e gången efter 6½ timma och ropade tja tyckte husse att jag kunde stanna inne, OK.



09/06/2014



Dag 25

Var självklart under fågelverandan
men varvade det med att ligga på den
lilla verandan med matte och husse.

Tog upp en musjakt i blåbärriset.

Sén klättrade jag in genom

toalettfönstret där matte var.

Sen kom jag inskuttande med en jätte

fin present till matte och husse (en

jättefin kopparorm) och slängde fram

på vardagsrumsmattan framför

fötterna hos matte och husse,

och puffade den så att den

skulle slingra sig mot dem, matte

började flämta och uppskattade inte

alls den fina presenten,

husse slängde ut den men när han
gjorde det delade ormen på sig i 2
delar, gissa om jag sov bra den
kvällen.



10/06/2014



Dag 26

När jag var ensam hemma med matte på dagen så tänkte jag, ormen igår blev ju inte så populärt, så vad sägs om en ödla.

Den var väldigt snabb, så hade inte jag hjälpt matte att hålla i ödlan medans hon borstade upp den i en skyffel, hade hon aldrig fått ut den.

Matte tycker att de ska haspa upp dörren när jag är ute för hon vill inte ha flera fina presenter säger hon.

11/06/2014



Dag 27

Sitter i fönstret och tittar när husse kommer hem för matte håller bara på att stressar för något och släpper inte ut mig, kanske han släpper ut mig.

Nu kommer han men säger att de

måste åka till mälarsjukhuset i

Eskilstuna med matte för

rutinkontroll av pacemakern, jag får

gå ut när de kommer hem.

Efter en väldigt lång stund ser jag att

de kommer men nu har det ju börjat

regna.

Nåja jag provar väl att gå ut

på verandan en stund, men det var

inte så roligt i regnet.

På kvällen får jag en lite större portion

12/06/2014



Dag 28

Har varit ute lite, mest på verandan
både före och efter att husse kom hem.

Det har både regnat och åskat idag.

När husse kom hem sa han att han att han hade fått 9 bilder på mig från mitt tidigare liv som han skulle visa matte. Jag går snabbt fram till tangentbordet och innan husse hinner reagera har jag klickat med tassen på tangenten som öppnar den bilden som det står "liten Kalle" på och så vänder jag mig mot husse med en sådan där mysstolt blick.

Plötsligt kommer en man hem till oss.

"De tänker väl inte lämna bort mig,"

bäst att gömma sig under soffan.

Efter att husse ropat på mig väldigt

länge när han gått smyger jag mig

sakta fram och kollar hallen om

kusten är klar.

Husse och matte skulle aldrig lämna

bort mig säger de.

13/06/2014



Dag 29

Fredag den trettonde

Idag tänker jag för första gången inte gå upp ur sängen och hjälpa husse iväg när han skall jobba.

Bäst att stanna i sängen.

När husse hade kommit hem och gick ut på verandan på framsidan såg han att jag var nästan längst ner på tomten mot ängen.

När han ropade kom jag skuttande upp för berget.

Senare, husse hade inte haspat upp dörren, så jag kunde springa rätt in.

Jag kom springande in med en ekorre i munnen med jättefin päls och visade Matte och husse.

"vad sägs om den här då" frågade jag

"den är iallafall inte levande som de andra djuren jag tagit in"

Den här gången åkte både jag och kurre ut lika fort som vi kom in med husses hjälp.

Efter någon minut kom jag in utan kurre och sa förlåt.

Både matte och husse smälte och sa att jag var förlåten.

14-06-2014



Dag 30

Idag var det lite mysdag.

Lite blåsigt men väldigt soligt och varmt.

Husse och jag var ute tidigt på

verandan på baksidan mot skogen
med utsikt över dalen och upp på
berget.

Matte kände sig lite krasslig så hon
stannade inne ett tag.

Vi satt eller låg på verandan och
myste i solen.

Ibland tog jag en tur antingen till mitt
favoritställe för att spana på fåglarna
eller en tur upp för berget.

Oj, här finns hur mycket som helst att
undersöka.

När jag låg vid en liten låg rönn kom helt plötsligt hela familjen talgoxe och satte sig där.

Jag fick tag på en unge, resten av familjen lyfte men fågelpappan kom tillbaka och satte sig på marken brevid mig och började skälla något vansinnigt.

Jag gick mot husse men han sa med sträng röst att jag kommer inte upp på verandan med talgoxen, och hela tiden var talgoxpappan efter och

skällde.

Det är väl bäst att smita under verandan och se om det lugnar ner sig tänkte jag.

Efter en minut kom jag ut med talgoxen i munnen och frågade om jag fick komma upp, NEJ sa han med sträng röst.

Efter en minut till kom jag fram och frågade om jag fick komma upp utan talgoxen.

Det gick bra.

Efter 4 1/2 timmar var vi tvungna att gå in för husse och matte skulle åka och handla sa de.

Vi har skapat en bra tradition här tycker jag, när jag ska gå in för dagen tar de först av mig halsbandet och sén får jag alltid några Välkommen in godisar, den traditionen måste vi hålla på tycker jag.

15-06-2014



Dag 31

Så här som bilden ovanför känner man sig när husse just har förstört en ekorrjakt, den gick nästan rakt i famnen på mig och jag hade den i

frambenen, den hade aldrig klarat sig om inte husse hoppat fram och ropat.

Nu får man massa skäll av kurre, och självklart ska hela familjen talgoxe komma och skälla på mig nu.

Jag har börjat acceptera att inte försöka gå med ut när husse säger nej till exempel tidig morgon när husse skall till jobbet eller kvällar.

Jag har insett att jag får så mycket rolig tid ändå på dagarna, det finns så mycket natur att undetsöka.

När jag låg under en gran på framsidan med massa ormbunkar (jättebra gömställe, ingen kunde se mig) så kom husse ut på verandan och tittade om han kunde se var jag var.

Han sa inget men tittade ner i dalen där han sett mig tidigare och gick och ställde sig i hörnan av verandan precis ovanför där jag var.

Efter en lång stund sa jag "här är jag".

Sen förutom att jag tillbringade lite tid med husse och matte på verandan på

baksidan så hade jag lite musjakt och en del andra roliga saker i naturen innan husse förstörde kurrejakten.

Klockan 16:30 när jag varit ute minst 6½ timma ropade jag i den upphaspade dörren "nu är det dags för mina välkommen in godisar".

16-06-2014



Dag 32

Idag började ett stort gäng

kråklegister terrorisera mig när jag

var en bit längre ner på tomten innan

husse kom till undsättning, och när

jag gick runt huset så följde talgoxfamiljen efter som tyckte att jag inte fick gå på min egen tomt.

När husse och matte satt på verandan i solen och fikade så hade de missat att haspa upp dörren så jag lyckades ljudlöst smita in med en ny ödla.

Men husse såg det och kom genast in och sa att jag måste ta ut den, men den var så snabb så den for genast in under en trätunna.

Men jag lyckades få tag på den fast

när jag var nästan framme vid dörren
släppte den svansen och gömde sig
under skorna.

Husse lyckades få in den i en burk sén
gick han långt in i skogen och släppte
ut den.

Men jag såg var han släppte ut den
fast det var långt in så jag var där
senare och skojade med den lite
grann.

Det är ganska kul när husse är med
mig inne i skogen.

Nästan exakt samma tid som igår stod jag redo vid dörren och ropade "nu är det dags, godisarna"

Nu är det bara min $\frac{1}{2}$ portion gourmetmat som saknas, jag får väl ta lite torrfoder så länge.

17-06-2014



Dag 33

Var mycket uppe på berget idag.

När husse kom hem rusade jag ner för sluttningen och eskorterade in honom.

Väl inne fick han massa kramar.

Sén ville jag att han skulle följa med ut på berget så jag kunde visa allt roligt jag hittat, men han hade inte tid! Jag tyckte att jag fick vara ute lite längre idag eftersom jag kom ut senare men när husse kom ut och ropade på mig 17:45 när jag stod och stirrade uppe på nerfarten kom jag rusande fort till honom.

Han märkte på mitt beteende att jag stött ihop med en annan katt.

18-06-2014



Dag 34

När husse kom hem idag följande jag
med in och kramade om honom
ordentligt sén skulle vi gå ut på
verandan men då kom husse på att

han skulle hämta kaffe åt honom och
matte.

Jag kom in 2 sekunder senare men på
de 2 sekunderna hade jag tagit med
mig en koppaorm.

Efter lite tumult lyckades husse slänga
ut kopparormen långt ut.

Sén myste vi på verandan i solen.

När jag sedan kom in väldigt sent, var
husse lite sur på mig, eftersom jag inte
kom in tidigare när han ropade, fast
han såg att jag såg honom.

19-06-2014



Dag 35 Överöste husse med

kramar när han kom hem sén visade

jag den fina musen jag fångat. Han

berömde mig för den men sa "ät inte

upp den" jag la den under verandan.

20-06-2014



Dag 36 Midsommarafton

Mycket störande ljud idag, de sjunger
om några små grodor ½ km bort, nåja
jag tog några små intressanta
utflykter, var inne 4 gånger och åt lite

och sa hej.

Jag försökte knuffa ut husse ett par gånger men han var inte intresserad i det vädret.

När de sedan 14:30 började skråla på andra sidan dalen om någon helan som var ute och gick tyckte jag det var dags att gå in.

21-06-2014



Dag 37 Midsommardagen

Av någon konstig anledning är det inte alls stojigt idag tvärtom, har de redan åkt hem allihopa??

Vad har husse gjort med min

smygdjungel när jag var inne en stund? han har ju rensat massor, tagit bort sly och ormbunkar!

"det är bara för att få fram de fina ormbunkarna och fina djungeln" säger han.

"massor av smultron och lite vildhallon kommer fram" säger han

Än sen då, de går väl inte att äta?

Och nu har han fått ett ryck och börjar ta bort allt det fina höga gräset också, "det är bara för att du inte ska

få massa fästingar" säger han.

Jag har väl aldrig haft problem med det tidigare! Ska han ta bort allt roligt för något man eventuellt kan få i framtiden?

Nåja, när vi tittade på hur det blev efteråt tillsammans fick han först en puss på nosen och sen kramar och pussar för att han tänker så mycket på mig.